

## Zonnestraal Karlijn

Karlijn is ons dansende prinsesje, altijd geweest. Toen we terugkwamen uit Amerika was dansles een van de eerste dingen die ze deed. En daar geniet ze met volle teugen van. Het gaat goed met haar, heel goed eigenlijk. Ze doet het erg goed op school, ze heeft een hele club vriendinnetjes. En ze zit natuurlijk net als andere kinderen op zwemles. Alhoewel, natuurlijk... Wij twijfelden in het begin, zou ze wel genoeg energie hebben? Het is namelijk een versnelde cursus, met 2,5 uur per keer aan een stuk zwemmen. Heel zwaar, dachten wij, zeker na een volle dag school. Maar Karlijn doet het gewoon, en met veel plezier. Ze was zelfs een van de eerste kindjes die helemaal zonder drijvertjes mochten zwemmen. Karlijn is slim, sterk, fit, en natuurlijk supermooi. Ze straalt, zoals een zonnestraaltje hoort te doen!

Omdat Karlijn het zo goed doet, kunnen wij ons leventje weer redelijk goed oppakken. Niet ons oude vertrouwde leventje, dat zit er niet meer in. Maar wel een hoopvol, en enorm dankbaar. In de eerste plaats dankbaar voor Karlijn, maar ook erg dankbaar voor alle steun die wij hebben gekregen. Ook van jullie, via jullie deelname aan de Galgenbergmarathon. Enorm bedankt!

En verder? Karlijn krijgt om de 3 maanden scans. Onwaarschijnlijk wat dat telkens weer met ons doet. Weer met die stralende kleine blondine (tegenwoordig met krullen) naar het ziekenhuis, liefst zouden we er natuurlijk nooit meer komen, voor Karlijn. Maar het zijn momenten waar we doorheen moeten. Het voelt bijna alsof we alles weer opnieuw beleven in de periode rond die scans. De onzekerheid is erg zwaar. Maar vooralsnog hebben de eerste twee rondes alleen maar goed nieuws opgeleverd, dus dat biedt ons steun. Misschien slijt dat in de toekomst een beetje weg, maar een zorgenvrije toekomst zal het nooit helemaal kunnen worden. Wij proberen vooral te kijken naar hoe zij het zelf doet. En dat doet ze fenomenaal.

